



Dominee in Bethlehem, in april in Nederland: **'God is nog niet klaar met Israël!'**

Jaap de Wit

'Ik ben dominee in Bethlehem, waar Jezus 2000 geleden werd geboren,' zegt ds. Naim Khoury die half april weer een week in Nederland is en op allerlei plaatsen een toespraak houdt. En hij gaat verder:

'Het is bijzonder om de Heer te mogen dienen in een stad waar Jezus werd geboren en ik zie het als een voorrecht om het Goede Nieuws daar aan de mensen te mogen doorgeven. Het is belangrijk dat als we Jezus aanvaard hebben als onze Heer en Heiland, we in de hele Bijbel geloven, het Oude en het Nieuwe Testament. We kunnen niet geloven in een halve waarheid. De halve waarheid is het Nieuwe Testament, de hele waarheid is het Oude en het Nieuwe Testament. Jezus zei: 'Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar te vervullen.' We moeten Gods Woord accepteren, dus ook het Oude Testament, als het geïnspireerde, onfeilbare Woord van God. Maar als Palestijnen zijn we nooit onderwezen om het Oude Testament te accepteren. Er werd altijd gezegd: 'Dat Joodse boek, Joden schreven het voor zichzelf.' Maar dat is niet zo! Toen ik de Heer Jezus Christus als mijn Verlosser aannam, legde Hij

een speciale liefde in mijn hart voor het Joodse volk. Ik las het Oude Testament en leerde over het verbond van God met Abraham over het land en het volk. Daardoor opende de Heer mijn ogen zodat ik en de mensen uit mijn kerk nu deze bijzondere liefde voor het Joodse volk in ons hart hebben.'

Schrikken

Ds. Khoury weet heel goed dat veel mensen hier in het Westen schrikken als ze het woord 'Palestijnen' horen. Ze schrikken dan en denken direct aan dood en verderf. Hij benadrukt al gauw dat er ook wedergeboren christelijke Palestijnen zijn die Jezus liefhebben en van Israël houden. 'Eerlijk gezegd voelen wij ons vergeten,' zegt hij. 'Maar we weten dat we door de Here niet vergeten zijn. Als mensen alleen maar zeggen: we bidden voor jullie, dan is dat menselijk gesproken niet genoeg. Gebed brengt mensen geen eten op tafel. Gebed en actie, daar gaat het in het gebed echt om. En actie is nodig, want we zitten hier in Bethlehem in een heel moeilijke situatie. Het is ontzettend lastig om Jeruzalem binnen te komen. En we begrijpen waarom. Maar er worden nauwelijks vergunningen afgegeven. Zelfs als gemeente kunnen we niet veel ver-

gunningen krijgen. Wat kunnen we doen voor deze gelovigen die Jezus liefhebben, die onder vervolging en depressiviteit lijden? Wat kunnen we doen voor hun kinderen als zij hun gezinnen geen melk en geen warme maaltijd kunnen geven? Als de medische voorzieningen slecht zijn en er geen geld is om medicijnen te kopen? Wat kunnen we doen? Mensen laten sterven omdat er niet genoeg medische zorg en medicijnen zijn?'

Palestijnse Christenen

In Nederland horen we verschillende geluiden van Palestijnse christenen. Sommigen stellen Israël en de 'Israëliëse bezetting' verantwoordelijk voor alle ellende, maar u spreekt over wedergeboren gelovigen die in Jezus geloven en van Israël houden... 'Er zijn twee theologische richtingen in



Tieneren in Bethlehem

ons land. Er is de richting die in het verbond van God met Abraham met betrekking tot het land en het volk geloofd. De andere school is die van de vervangingstheologie. Als je in de hele Bijbel geloofd, dan moet je geloven in het verbond van God met Abraham. Anders zal er iets aan Gods woord ontbreken. Daarom geloof ik niet in de vervangingstheologie. Ik geloof in de belofte die God aan Abraham heeft gegeven. Het is een eeuwigdurende belofte. Niemand kan vervangen wat God in Zijn boek heeft gezet. De school van de vervangingstheologie geloofd dat God klaar is met Israël en dat de kerk Israël vervangt. Maar God is nog niet klaar met Israël! En nee, de kerk vervangt Israël niet, kijk eens hoe de Bijbel daarover spreekt in Romeinen 11. Het is bijzonder belangrijk. Mensen die in de vervangingstheologie geloven, baseren hun keus op de politiek, en niet op Bijbelse gronden. De doorsnee christenen, traditionele christenen en sommige evangelische christenen, gelo-

halve waarheid. En daarom geloof ik dat we zoveel nadruk moeten leggen op de beloften en het verbond van God met Abraham, en die belofte is een eeuwigdurend verbond. Tegen pastors en leiders zou ik willen zeggen: God zal je nooit zegenen als je niet geloofd in het verbond van God met Abraham.'

In Bethlehem zelf

Hoe reageren ze in Bethlehem zelf op wat u zegt en op de kerk die u leidt? 'Daar moeten ze helemaal niets van hebben: Geloven in het Oude Testament en onderwijzen vanuit het Oude Testament over het verbond van God met Abraham. Ze maken het me moeilijk. Onze kerk is al veertien keer door verschillende groepen opgeblazen. Ik ben in mijn linker arm geschoten met drie kogels en ik ervaar daar nog steeds de gevolgen van. De leden van onze 250 Palestijnse leden tellende kerk lijden, echt, onder de huidige situatie: geen werk, grote werkloosheid,



Kinderwerk in de gemeente van Khoury

ven in de vervangingstheologie en menen dat de hele kwestie van Israël en het conflict met de Palestijnen en Arabieren een politieke kwestie is, en geen Bijbelse. Maar als we teruggaan naar de Bijbel, vinden wij de fundamenteën van ons geloof en onze wortels helemaal terug in het Oude Testament. Hoe kun je ontkennen wat er in het Oude Testament staat en zeggen: de kerk vervangt Israël? Als je in de vervangingstheologie geloofd dan leer je niet de hele waarheid: je leert maar de

95 procent van onze gemeente is de laatste vier, vijf jaar zonder werk. Het is betreurenswaardig. Mijn hart is gebroken. De situatie is niet rooskleurig, het wordt steeds erger vanwege de Hamas-regering. Door de huidige situatie lijden de wedergeboren christenen en daarom hebben we dringend hulp en steun nodig, zodat we het werk draaiende kunnen houden. Zodat we kunnen doorgaan met onze missie: de mensen vertellen over Jezus.'



Ds Khoury

Spreekbeurten

In april houden dominee Khoury en zijn vrouw diverse spreekbeurten in ons land. Zijn thema is: 'De kracht van gebed en geloof in Israël', het thema waar zijn vrouw over zal spreken: 'Wonen in Palestijns Bethlehem'.

Charisma heeft voor u de data en plaatsen op een rijtje gezet:

Zondag 11 april

Doorn: 10.00 uur: Baptistengemeente, Revius Lyceum, Dribergseweg 6-C. Info: 033-2458824.

Medemblik: 19.30 uur:

Baptistengemeente, ABC-gebouw, Almereweg 36. Info: 06-23240653.

Dinsdag 13 april

Steenwijk: 20.00 uur: Baptistengemeente, Het Schar 2. Info: 0521-512158.

Voor alle volgende data en plaatsen zie: www.charisma.nl



Ds Khoury en echtgenote

Beste abonnee

Fijn dat u al abonnee bent. Wij stellen uw betrokkenheid bij Charisma zeer op prijs. Mede dankzij uw steun is Charisma uitgegroeid tot één van de toonaangevende christelijke magazines in Nederland. Wij zien dat ook terug in dit nummer. De bewaarbijlage over Bijbelscholen en Bijbelopleidingen is met 13 pagina's vol informatie uniek te noemen. Er zijn weinig magazines waar zoveel advertenties in staan over bijeenkomsten, conferenties, producten en diensten als in Charisma.

Wij hebben al meermalen op deze pagina gewezen op de prachtige Dvd en Cd 'It's all about You'. Een Dvd met schitterende beelden uit Oeganda, en met veel

zingende kinderen. Arjan en Efi Knevel zingen met hen een aantal mooie Oegandese, Nederlandse en Engelse nummers.

In samenwerking met Stichting Lafjoetoe mogen wij u deze maand deze Dvd en cd box aanbieden voor slechts 10 euro! U steunt dan ook nog eens het werk van Stichting Lafjoetoe, ten behoeve van straat- en weeskinderen in onder andere Oeganda en Zuid Afrika.

Voor wie een gift van 25 euro of meer naar Charisma overmaakt, om zo het werk van Charisma te ondersteunen, ontvangt de Dvd en Cd zelfs gratis!



IT'S ALL ABOUT YOU!

Bent u nog geen abonnee?

Lees dan de brief die bij deze Charisma is gevoegd. Speciaal voor u, omdat wij u met deze Charisma (opnieuw) willen laten kennismaken met Charisma. In de brief leest u dat het bijzonder aantrekkelijk is om juist nu abonnee te worden! Natuurlijk kunt u zich ook via www.charisma.nl heel gemakkelijk aanmelden als abonnee!

Knip de bon uit en stuur deze in een envelop naar Charisma.
Antwoordnummer 641 1420 VK AALSMEER

Machtigingskaart

Ik geef mij nu op als abonnee van Charisma

(minimale bijdrage van € 23,50)

Ik steun Charisma met een extra gift van: €

Ik bestel de CD/DVD It's all about You voor de speciale prijs van € 10,-

Ik ben al abonnee van Charisma en maak gebruik van deze machtigingskaart om mijn abonnementsgeld voor 2010 (€ 23,50) te betalen.

Ik machtig hierbij Charisma om bovenstaand bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Naam: _____ Adres: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Telefoon: _____ E-mail: _____

Rekening nr. _____ Bank Giro

Datum _____ handtekening: _____

Ondergetekende behoudt zich het recht voor het bedrag te laten terugboeken binnen 30 dagen na datum van afschrijving.

ADVERTEREN IN CHARISMA?

DE MOEITE WAARD!

Adverteren in Charisma Nederland is meer dan de moeite waard. Voor uw conferentie, uw bedrijf, uw kerk, uw bediening of andere activiteiten is Charisma Nederland het aangewezen magazine. Wij hebben een duidelijk en herkenbaar lezerspubliek dat ook met u kennis wil maken.

DE VOORDELEN VAN CHARISMA NEDERLAND ZIJN:

- Duidelijk en herkenbaar bereik.
- Rechtstreekse verspreiding naar 16.000 lezers
- Gemiddeld wordt één magazine door vijf mensen gelezen
- Eenvoudig aanleveren van uw advertenties
- Lage advertentietarieven

Neem contact met ons op voor de advertentietarieven. Wij adviseren u graag over wat voor advertenties voor u geschikt zijn, en kunnen eventueel ook de advertentie voor u laten opmaken. Bel ons vrijblijvend: 0297-237173 of e-mail ons op: info@charisma.nl.



IT'S ALL ABOUT YOU!

speciale prijs

€10,-